

Nood-orde-van-Dienst #02

Bij onvoorziene omstandigheden waardoor de kerkdienst moet worden afgebroken.

De predikant of één van de dienstdoende ambtsdragers neemt het woord.

De mogelijk uit te spreken teksten staan *schuin* gedrukt

We zijn geschrokken door wat er is gebeurd.

Er is onzekerheid.

De dienst voortzetten alsof er niets is gebeurd, kan niet. En zou ook niet goed zijn.

En daarom stel ik u voor de dienst te beëindigen met gebed, een lied en de zegen van God.

* Gebed

Laten we bidden.

Trouwe God,

we voelen ons overvallen

door wat er hier zo plotseling is gebeurd.

Allerlei gevoelens van onzekerheid

gaan door ons heen.

We bidden U voor <naam>

die <beschrijf de situatie of omstandigheden>

en voor allen die bij hem/haar horen.

Wees hen nabij,

nu, vandaag, en in de tijd die komt.

Ga ook met ons mee

nu wij de kerk verlaten

op weg naar onze huizen.

Wees aanwezig, overal en altijd.

Dat bidden we U

in naam van Jezus, uw Zoon en onze Heer.

Amen.

* Zingen:

We zingen staande Gezang 444:1 en 3

en na de zegen zingen we driemaal het 'Amen'.

Grote God, wij loven U,

Heer, o sterkste aller sterken!

Heel de wereld buigt voor U

en bewondert uwe werken.

Die Gij waart te allen tijd,

blijft Gij ook in eeuwigheid.

Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan -
laat ons niet verloren gaan.

* Zegen (ouderling/diaken: zonder handgebaar)
Gaat heen in de vrede van de Heer.

*De genade van onze Heer Jezus Christus
en de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest
zij met ons allen.*

* *Amen* (wordt op de bekende wijze gezongen)

(de predikant/ambtsdrager die leiding gaf, krijgt een hand en vervolgens verlaat de kerkenraad de kerkzaal)