



GEREFORMEERDE KERK
VAN
RENKUM EN HEELSUM

scriba: A.A. Kusters

scriba@sprenglevend.nl

Jaarverslag over 2011

Woord vooraf

Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de Gereformeerde Kerk van Renkum en Heelsum. Een jaar vol gebeurtenissen die zo goed mogelijk zijn weergegeven in de verslagen van de predikant, colleges en beraadsgroepen. Deze activiteiten vallen onder de directe verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Maar ook zonder bemoeienis van de kerkenraad, laat onze gemeente zich van een bijzondere kant zien. Vorig jaar beklommen leden van onze gemeente de Kilimanjaro in Tanzania, nu zijn er weer leden betrokken bij het Katharenproject om gelden in te zamelen voor het project Angaza Women Centre (AWC) in Tanzania. En veel gemeenteleden participeren in plaatselijke of regionale organisaties zoals de Wereldwinkel en Amnesty International of zetten zich in bij de Actie Schoenendoos of voor de opvang van daklozen in de regiogemeenten.

En op het vlak van samenwerking/fusie tussen de drie protestantse kerken, worden vorderingen gemaakt. Verschillende werkgroepen brengen de verschillen tussen de gemeenten in kaart met het doel deze te overbruggen, c.q. een plaats te geven in de (nieuwe) gemeente van Renkum en Heelsum. Verheugend is dat wij in dit verslagjaar er gezamenlijk in zijn geslaagd om een nieuw kerkblad op te zetten; in februari 2012 is het eerste (maand)nummer verschenen.

En ondertussen blijven wij ons als gemeente ons vernieuwen. Niet meer weg te denken is de pas vorig jaar in gebruik genomen beamer in de Eredienst. Nieuwe mogelijkheden worden ontdekt, in vrijwel elke dienst laten wij ons verrassen met nieuwe liederen en luisteren wij samen met de kinderen naar een leuk, maar ook informatief hoorspel tijdens de projectweken van de Kindernevendienst.

Ook is in september onze nieuwe website Sprenglevend de lucht ingegaan. Verfrissend en informatief. Ga er gebruik van maken, als centraal informatiepunt van onze gemeentelijke activiteiten

De onderstaande verslagen geven een uitgebreid beeld van onze activiteiten in 2011. Als bijlage bij dit verslag een korte impressie van het studieverlof van ds. A. van Veen.

Jaarverslagen Predikant, Colleges en Beraadsgroepen

Van de Predikant

Algemeen

Het afgelopen kalenderjaar was een vol jaar met allerlei verschillende activiteiten met in het midden mijn studieverlof. Tot aan mei ging ik 'richting studieverlof' en in augustus was het plots weer al het gewone gemeentewerk. Van tevoren denk je dat drie maanden (8 weken verlof en 4 weken vakantie) weg uit de gemeente lang is, maar de tijd vliegt om. Van mijn studieverlof hebt u al een verslag kunnen inzien (of u kunt dat alsnog doen. Het zal ook aan dit jaarverslag toegevoegd worden.) Hier een paar zaken uit de overige negen maanden.

Vieren

Van de 27 diensten waarin ik ben voorgegaan (incl. feestdagen, excl. rouw en trouwdiensten), waren er 6 waarin niets bijzonders was. Het is in eerder verslagen al aan de orde geweest: de meeste diensten zijn bijzonder diensten: bediening sacramenten, ZWO, Kerk- en School, laatste zondag van het kerkelijk jaar, bevestiging ambtsdragers en noem maar op.

Dat is erg leuk, maar vraagt veel tijd en energie.

Een nadeel is dat ik weinig gelegenheid heb eens 'degelijk te preken'. Veel overdenkingen zijn kort en compact. Het leer karakter van een preek, krijgt weinig ruimte. Daarentegen wordt er veel gevierd in al die bijzondere diensten met een veelheid aan liederen, muziek, beamer en andere inbreng van de gemeente zelf. Dat hoort denk ik bij hedendaags kerk-zijn!

Voor de volledigheid: Er waren 6 dopelingen, 1 gemeentelid deed belijdenis en 2 personen werden als volwassenen gedoopt op belijdenis. Er waren 9 rouwdiensten in dit kalenderjaar en er was één trouwerij!

Pastoraat

Met die laatste opsomming zitten we al volop in het pastoraat. Het bezoekwerk is vooral gericht op ernstige ziekte, ziekenhuisopname en overlijden of juist bij bijzondere vreugdevolle momenten. Voor het alledaagse bezoekwerk is weinig tijd. De koffieochtenden eenmaal per 3 maanden moeten de verjaardagbezoekjes aan de ouderen vervangen. Mijn voorganger ds W. Broekema is hier al mee begonnen. Zo af en toe doe ik nog een bezoekje in het kader van de kennismaking. Na bijna drie jaar dominee in deze gemeente zijn klinkt dat misschien raar, maar ik heb nog lang niet op alle adressen mijn gezicht kunnen laten zien.

Kringen/Catechese

De kring rond de Doornse Catechismus loopt nog altijd door. Er is in beperkte groep belijdenis- en doopcatechese gegeven.

Organisatie

Veel tijd besteed ik ook aan vergaderwerk en organiseren. Dat organiseren hoort ook bij het 'vieren' of omgekeerd. Ik vind dat zelf van groot belang. Een gemeente bestaat voor het grootste deel uit vrijwilligers, die naast een baan en drukte thuis zich willen inzetten voor de kerk. Goede communicatie is daarbij van groot belang en samen vergaderen en organiseren dus onontbeerlijk.

Van de Beraadsgroep Pastoraat

De beraadsgroep heeft in 2011 zeven keer vergaderd. Iedere vergadering is er o.l.v. ds. Arrie van Veen een bezinning zodat we niet alleen bezig zijn met organisatorische zaken.

Een ander vast agendapunt is het delen van lief en leed van de wijken waarbij we vooral spreken over onze eigen ervaringen en moeilijkheden bij het bezoekwerk en onze zorgen delen. Het uitwisselen van persoonlijke (vertrouwelijke) gegevens vanuit de wijken wordt vermeden. We voorkomen om namen van gemeenteleden te noemen.

Het afgelopen jaar was er voor iedere wijk de gezamenlijke wijkbrief waarbij dit jaar geen formulier zat waarop men kon aangeven waar men behoefte aan heeft, aan wil meedoen etc. Het formulier is ooit ingesteld om de behoeften te peilen én om te achterhalen waarom gemeenteleden nergens aan mee willen doen. Het laatste is eigenlijk nooit bereikt.

Op 29 maart was er een avond voor alle bezoekers namens de kerk. Dus wijkouderlingen, wijkdiakenen, contactpersonen en leden van de ouderenbezoekgroep. Voor deze avond was ds. Florie van den Hoek, geestelijk verzorger van “Vreedenhof” in Arnhem, uitgenodigd. Het onderwerp was “ouderen en het nieuwer ouder worden”. We worden met elkaar steeds ouder, we worden anders oud en wat betekent dat dan voor mensen? 27 personen waren hierbij aanwezig.

Op 2 april was de eerste Landelijke Pastorale Dag. Drie ouderlingen hebben deze dag in Amersfoort bezocht en samen zeven workshops bezocht. Verslag hiervan is gedaan in de beraadsgroep Pastoraat.

Op 27 april werd de jaarlijkse bijeenkomst met de leden van de Ouderenbezoekgroep gehouden. 17 gemeenteleden bezoeken regelmatig een ouder gemeentelid die aangegeven heeft vaker bezoek van de kerk te willen hebben. Deze groep is een welkome ondersteuning van de wijkouderlingen en contactpersonen. Door vacatures in de wijken ontbreekt hen soms de tijd om vaker een bezoekje af te leggen. Doordat onze gemeenteleden ouder worden wordt de vraag om extra bezoek groter. Ook de Ouderenbezoekgroep heeft vacatures. Ds. Arrie van Veen (inhoudelijke kant) en Diny Kusters (organisatorische zaken) geven sturing aan deze groep.

Door de wijkteams zijn er weer diverse wijkavonden verzorgd al dan niet gezamenlijk met een andere wijk. Geconstateerd wordt dat de opkomst per wijk sterk verschilt. Een onderwerp dat het in de ene wijk goed doet trekt in een andere wijk nauwelijks belangstellenden. Het wijkwerk bestond veelal uit het bezoeken van gemeenteleden die aangegeven hebben een bezoek op prijs te stellen. Ook rond geboorte, ziekte en overlijden of andere pastorale problemen worden gemeenteleden uiteraard bezocht. Daarnaast zijn er natuurlijk nog andere manieren om de gemeenteleden uit een wijk met elkaar in contact te brengen. Naast een eventuele wijkavond zijn er het koffiedrinken na de dienst en de eventuele koffiegespreksochtenden.

In het seizoen 2009-2010 zijn we begonnen met ons te oriënteren op het project “Geloof ligt op straat”. In 2011 is er een stuurgroep geformeerd die het project verder heeft uitgewerkt. De naam werd veranderd in een meer aansprekende, nl. “Het gesprek gaat”. Na een korte training (twee avonden) door mw. Nelleke Drop van het Steunpunt ZuidOost konden de 11 bezoekers/sters aan de slag met de gesprekken. Na afloop van het project zal er een terugkoppeling vinden van de stuurgroep aan de beraadsgroep Pastoraat die hiervan op haar beurt verslag zal doen aan de kerkenraad en met eventuele suggesties zal komen. Ook zal er een verslag komen in “Samenklank”.

De vacatures in de wijken blijven ons zorgen geven. Met regelmaat worden er namen genoemd van gemeenteleden die we daarna vragen om ambtsdrager of contactpersoon te

worden. Helaas blijft het gewenste resultaat meestal uit. Ook oproepen via “Kerkopbouw” hielpen ons niet.

De Coördinator Pastoraat heeft zitting in de werkgroep “Beleid” in het SOWproces en maakt vanaf het seizoen 2011-2012 deel uit van het moderamen.

Naast de zes reguliere wijken is er ook een Jongerenwijk. De jeugdouderling en de jeugddiaken geven sturing aan deze wijk. Zij rapporteren jaarlijks zelf vanuit hun eigen beraadsgroep Jeugd en Jongeren aan de kerkenraad.

Van het College van Diakenen

Algemeen

Het wijkwerk betreft een belangrijk deel van de activiteiten, dat zich achter de schermen afspeelt. De wijkdiakenen verzetten erg veel werk en zijn zeer alert. Met Kerst werden de oudere gemeenteleden verrast met een kerstbakje. Zoals gewoonlijk was er voor de stamppotmiddag voor gemeenteleden boven de 70 jaar warme belangstelling. Er hadden zich voor deze middag 100 personen opgegeven. Ds. Molenaar had een goed verhaal en er werden mooie liederen gezongen. Het was een zeer geslaagde middag.

In tegenstelling tot vorig seizoen is het dit jaar wel gelukt om een voorjaarsreisje te organiseren. Per bus vertrokken we met ± 40 personen via een mooie route richting Almen in de Achterhoek. Eenmaal daar aangekomen genoten we van een heerlijk diner. Aansluitend maakten we een bootreis over het Twentekanaal waarna we om 16.30 uur weer huiswaarts keren.

Iedere vrijdagmiddag is onze kerk opengesteld voor het uitdelen van voedselpakketten door de voedselbank, dit onder verantwoording van de diaconie. Er worden gemiddeld 43 voedselpakketten uitgedeeld.

Eens per maand collecteren we voor een specifiek doel. De doelen die een regionaal karakter hebben, worden tijdens de diaconievergadering bepaald. We informeren de gemeente van tevoren over het doel door een stukje in Kerkopbouw en zorgen eventueel voor beeldmateriaal evenals een stukje voor de afkondiging. Hierdoor raakt de gemeente meer betrokken bij het doel waar we voor collecteren en gebleken is dat dit tevens ten goede komt aan de opbrengst.

Binnenlands diaconaat

De diaken voor het Binnenlands diaconaat heeft tot taak de gemeente te informeren over de activiteiten buiten de eigen plaatselijke gemeente en de samenwerking te bevorderen tussen de diakenen van de gezamenlijke projecten van de plaatselijke diaconieën. Wat dit laatste betreft is er weinig gelukt.

Vaste onderdelen van het Binnenlands diaconaat.

- overleg met de Raad van Kerken in Oosterbeek als voorbereiding voor de vergadering met de wethouder
- het bijwonen van vergaderingen die de gemeente Renkum uitschrijft voor de afgevaardigden van de verschillende kerken. Dit zijn o.a. informatie bijeenkomsten over veranderingen in de sociale wetgeving
- bijwonen van vergaderingen van de gezamenlijke diaconieën
- bijwonen van de vergaderingen van INLIA
- oproepen plaatsen in Kerkopbouw voor het werven van vrijwilligers voor de diaconale vakanties

De projecten die in vorige jaren gestart zijn, zijn ook dit jaar doorgegaan.

- koken bij het Kruispunt, de opvang in de winterperiode voor dak- en thuislozen. Vanuit de 3 kerken wordt hier maandelijks gekookt.
- de Instap, het diaconale project aan ex-gedetineerden en hun gezinnen. Ook voor Exodus is een vrijwilliger van onze kerk actief. Bij informatie bleek dat hiervoor geen aanvulling van vrijwilligers nodig is
- in dit jaar werd opnieuw herhaaldelijk een beroep gedaan op het Diaconale Hulpfonds. Hierin werken de gezamenlijke diaconieën van Renkum en Heesum samen in het lenigen van directe financiële nood aan hulpvragers van Vilente. Vilente heeft de inhoudelijke begeleiding van deze hulpvragers.
- bezoeken en informatie geven over het Kinderhospice in De Glind

Ook dit jaar is samengewerkt met de ZWO commissie in de 40-dagen tijd. De informatie over de doelen voor het Binnenlands Diaconaat werden verzorgd door de taak diaken. Voor zover mogelijk zijn de vergaderingen van de classis bezocht. Ook de meeting over de landelijke missionaire ronde werd bezocht.

Dit jaar werd er door wooneenheden een beroep gedaan op het Hulpfonds. De grote kracht is steeds dat financiële ondersteuning op zeer korte termijn gerealiseerd kan worden. Gezinnen krijgen daardoor de mogelijkheid in noodsituaties toch verder te kunnen. De hulpaanvragen komen middels Vilente binnen. De diaconieën hebben geen inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de hulpvragers. Die blijft bij Vilente.

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

De diaken ZWO (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking) heeft tot taak de gemeente te betrekken bij projecten op het gebied van vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. De taakdiaken ZWO wordt omringd door een groep van geïnteresseerden die zijn/haar activiteiten ondersteunt en mee uitvoert. De functie van Werelddiaken is gelukkig weer sinds september 2011 opgevuld.

Kerkdiensten

Als werkgroep ZWO werd meegewerkt aan de kerkdiensten tijdens de zondagen voor het Werelddiaconaat en met de zondagen tijdens de veertigdagentijd (Campagne: Ik zie je). Ook werd meegewerkt aan de kerkdienst met Pinksteren. Voor ons als ZWO is het altijd weer een uitdaging om samen met de predikant er een inspirerende dienst van te maken.

Project 'India'

Sinds februari 2010 zijn we gestart met het project 'India'. Hierin besteden we aandacht aan diverse Kerkinactie-projecten in India. Vooral gericht op vrouwen, kinderarbeid en de Dalits. Tijdens de Werelddiaconaat diensten hebben we telkens een project onder de aandacht gebracht. Verder zijn er regelmatig stukjes verschenen in Kerkopbouw. Ook nu weer merkten we dat er toch maar beperkt informatie beschikbaar is via Kerkinactie, als je 2 jaar aandacht wil besteden aan een project/land.

En het makkelijker is als iemand persoonlijk bij een project betrokken is zoals bij ons vorige project Children of Kilimanjaro. Gekeken wordt dan ook of een 2-jarig project via Kerkinactie in de toekomst lonend is, of dat we meer thematisch iets op of onder de aandacht gaan brengen.

Fairtrade kerk

Na enig voorwerk door een groepje enthousiaste mensen heeft de kerkenraad besloten dat wij, als Gereformeerde Kerk Renkum/Heelsum, Fairtrade kerk willen worden. Een en ander is belegd bij de ZWO en Wibby Dijkstra zal hierin de trekker zijn. Het is inmiddels een vast agendapunt tijdens de ZWO vergaderingen. Er komt nogal wat bij kijken. Naast het feit dat wij binnen de kerk gebruik (gaan) maken van Fairtrade producten informeren en enthousiastmeren we regelmatig de gemeente, via Kerkopbouw en de website. Verder moeten we een Fairtrade website bijhouden van de activiteiten die wij doen.

Oikocredit 35 jaar

Samen met de jeugdkerk+ heeft de ZWO vorig jaar meegedaan aan de talentenactie van Oikocredit. Als ZWO vonden wij, in het kader van bewustzijn, het leuk om de jeugd te betrekken bij dit project. Het volgende project samen met de jeugdkerk+ is al weer afgerond door het organiseren van een kerkdienst (16 oktober 2011) i.s.m. een jongere van Kerkinactie die in Moldavië is geweest.

Schrijfactie

De maandelijkse schrijfacties werden weer goed bezocht. Gemiddeld levert dit een 50-tal handtekeningen op per maand. Meestal zijn het acties van Amnesty International. Ook aan de actie paasgroetkaarten hebben we weer meegedaan, 75 kaarten werden ingekocht. Ze werden allemaal meegenomen.

Zendingskalender

Er werden in 2010 70 kalenders verkocht. Jaarlijks zien we toch het aantal verkochte kalenders een beetje dalen. Dit jaar verliep de betaling weer via de wijkcontactpersonen. Als ZWO groep willen we de wijkteams en bezorgers wederom bedanken voor hun hulp bij deze opbrengst en uiteraard de kopers bedanken voor hun steun aan de zending.

Postzegels en prentbriefkaarten

In het portaal onder de kerk kon een ieder zijn zegels en kaarten kwijt. De ZWO zorgt dat deze ingeleverd worden bij een coördinatiepunt in Driebergen. Landelijk brachten de postzegels en kaarten in 2010 weer een mooi bedrag op: € 34.320,--. Vele vrijwilligers sorteren de ingezamelde postzegels en kaarten met veel zorg en aandacht. Vervolgens verhandelen ze de postzegels, via een aantal verkoopadressen in Nederland. De kaarten verkopen ze aan verzamelaars op beurzen en bieden ze te koop aan via websites als Marktplaats. Ook onze gemeente heeft hierin flink bijgedragen. U ziet het: het is niet voor niets. Wederom een mooi bedrag voor de zending.

Vandaar

Het maandblad "Vandaar" wordt in een oplage van 30 stuks ontvangen en is beschikbaar voor ieder die interesse heeft.

Financiën

Twaalf collectes (inclusief de kerstcollecte) waren bestemd voor de ZWO. Hiervan waren er vijf bestemd voor werelddiaconaat en vier waren er bestemd voor de zending. Daarnaast waren er collecten voor ZWO voor onder andere de Vredesweek, noodhulp en een 3-tal HA collectes waren bestemd voor buitenlands diaconaat. Er was ook weer geld te besteden vanuit diaconie en zending.

Van de Beraadsgroep Eredienst

Cantorij:

Zolang er nog onduidelijkheid bestaat over het voortbestaan van de cantorij wordt er voor speciale diensten gebruik gemaakt van een gelegenhedscantorij. Gelukkig zijn hiervoor genoeg enthousiaste mensen te vinden. Wij blijven zoeken naar een vaste dirigent.

Kindernevendienst:

Ook dit jaar is er weer gekozen voor een zomerproject. Het blijkt dat als er een project is meer kinderen naar de nevendienst komen.

De organisten:

Per oktober 2011 is Jeroen Mulder gestopt als organist en per december Henk Kuiphof. De beraadsgroep is in samenwerking met het College van Kerkrentmeesters op zoek gegaan naar nieuwe organisten. Op de geplaatste advertentie zijn enige reacties gekomen en zijn er met twee kandidaten gesprekken gevoerd. Deze gesprekken zijn naar ieders tevredenheid verlopen. De twee kandidaten staan voorlopig tot maart ingeroosterd en in de eredienstvergadering van maart zal een evaluatiegesprek volgen en definitief besloten worden of we met elkaar doorgaan.

Kanselbijbel:

Er is een nieuwe kanselbijbel gekocht en in het voorjaar in gebruik genomen. De lectoren maken er dankbaar gebruik van.

Evaluatie diensten

Elke vergadering evalueren we de afgelopen “speciale” diensten. De diensten rond Pasen waren mooie diensten. Besloten is om in de dienst van Stille Zaterdag naast de nieuwe Paaskaars ook het nieuwe liturgisch bloemstuk binnen te brengen.

De startzondag was weer een geslaagde zondag, met een heerlijke lunch en met medewerking van jong en oud. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar zijn de kaarsen in een “bloemstuk” gezet, zodat we af zijn van het zoeken naar een geschikte standaard. Dit bloemstuk is gemaakt door de koster.

Ook de Kerk en Schooldienst was weer een geslaagde dienst met een grote opkomst. De kerstvieringen waren mooie vieringen met op tweede kerstdag weer een kerstverhaal opgevoerd door de leiding en het bestuur van de jeugdcentrale. Er was ook deze keer weer redelijk wat belangstelling.

Diversen:

Er is een groepje mensen geformeerd die tijdens speciale diensten (bv. Doopdiensten) foto's maken in de dienst. Deze worden dan aan de desbetreffende personen doorgemailed/gestuurd. Zo wordt voorkomen dat diverse mensen tijdens de dienst foto's gaan maken.

Tevens is er een felicitatiekaart in de maak die bij doopdiensten op de liturgische tafel komt te liggen; hier kunnen de gemeenteleden dan na de dienst hun gelukwens opzetten.

De beraadsgroep zal zich ook het komende jaar samen met de predikant bezinnen op een verantwoorde en inspirerende eredienst en de toekomst hiervan.

Van de beraadsgroep Vorming en toerusting

De beraadsgroep organiseerde in gezamenlijk verband met de twee hervormde gemeenten in onze dorpen de volgende bijeenkomsten in dit verslagjaar:

Ik mis je zo!

Op 11 januari vond er een middag van Vorming en Toerusting plaats onder de titel: 'Ik mis je zo!'. Het ging over de beleving van verdriet na het overlijden van een of meer dierbaren. Het werd een emotionele en indringende middag.

Onder leiding van mevrouw ds. Tjitske Ferwerda-Scholtens uit Ede waren 14 mensen bijeen gekomen. Zij begon met een inleiding waarin zij onder meer stelde dat je niet moet spreken over 'rouwverwerking', omdat je sommige vormen van gemis nooit verwerkt. Het verdriet wordt in de loop van de tijd minder, het gemis niet. Het leven gaat verder, je moet door leven, dat weet iedereen, maar het verdriet moet je doorleven, je moet er niet voor weglopen. Dan vind of krijg je de kracht waardoor je verder kunt. Want het is toch de grote vraag: 'Hoe kom ik er door heen?'

De inleiding werd afgewisseld met muziek van Stef Bos en Huub Oosterhuis. De deelnemers kregen gelegenheid te reageren en zich uit te spreken, daar werd dankbaar gebruik van gemaakt. Al met al was het een kostbare middag, waarin de aanwezigen werden bemoedigd en vertroost ook vanuit de Bijbel.

Eeuwig Heimwee met Vilde Katshke

Vrijdag 18 maart, gaf Vilde Katshke een optreden in de kerkzaal van de Geref. Kerk. Onder de titel 'Eeuwig heimwee' verzorgde dit trio een meeslepende klezmeravond: joodse volksmuziek en volksverhalen uit Oost-Europa. Er waren ruim 50 toehoorders. Het enthousiasme spatte er van af. Drie muzikanten van het zuiverste water. Vooral de violiste sprong in het oog. Tussen de muziekstukken door vertelde Gottfried van Eck Joodse verhalen, waarin de humor verweven was. Een prachtige avond, die werd gehouden in de gereformeerde kerk. Deze kerkzaal is zeer geschikt voor dit soort activiteiten.

Bach's Mattheüs Passion nader bekeken

Ook deze muzikale avond van V&T in de Lijdenstijd werd evenals vorig jaar verzorgd door Jan Hessels Mulder. Hij gaf tekst en uitleg over de Mattheus Passion, waarbij hij ondermeer de verschillen in uitvoering verklaarde tussen Pieter Jan Leusink en Piet van Egmond.

Deze avond kwamen vooral de verschillende koralen aan de orde. Oorspronkelijk werde deze door de gemeente meegezongen. De Passion was bedoeld als kerkmuziek!

Hij liet horen en verklaarde vakkundig hoe de koralen nu ten gehore worden gebracht.

Een prachtige avond door theoloog/ organist/ musicoloog Jan Hessels Mulder.

Er waren 21 aandachtige deelnemers.

“Uw Koninkrijk kome”

Elf mensen waren bij elkaar gekomen in de zijzaal van de Hervormde Kerk van Renkum om met elkaar bezig te zijn met de woorden van het gebed wat Jezus ons geleerd heeft: “Uw Koninkrijk kome”. Nadat de inleider op deze V&T-avond, ds. Molenaar, eerst had uitgelegd wat het begrip “Koninkrijk” bijbels inhoudt, werd de vraag voorgelegd hoe dat Koninkrijk zich baan zal breken en waar het uit loopt. De vraag is of wij ook werkelijk verwachten dat het komen zal. Want onze God gaat door en Hij is en blijft trouw aan wat Hij heeft beloofd. En die verwachting mag ons leven hier en nu al kleuren. We zijn maar niet op weg naar “het einde van ons leven”, maar naar de “voleinding”, het doel van Gods reddingsplan, wanneer de kennis van God onze aarde zal bedekken gelijk de wateren de bodem van de zee.

Hoe en wanneer alles zal gebeuren weet niemand, alleen God de Vader, maar veel wijst er op dat de tijd van de komst van Jezus nabij is. Wat wij daarmee kunnen? Doorgaan met wat we hebben te doen en tegelijk in ons hart Hem verwachten.

Doe maar, durf maar, ga op weg!

Onder deze titel vond op 15 mei een bijzondere kerkdienst plaats met medewerking van een gelegenheidskoor dat onder auspiciën van Vorming & Toerusting muziek en liederen had ingestudeerd van Henny Vrienten.

In de preek van ds. Arrie van Veen stond centraal de zoektocht naar vrijheid en verlossing, zoals de verhalen uit de bijbel laten zien, door de eeuwen heen.

Het werd een prachtige dienst, gedragen door de golfslag van deze speciale muziek. Is het niet zo dat we al zingend diepere lagen en emoties bij onszelf en anderen aanboren? Dieper dan woorden alleen soms kunnen reiken?

Met de groeten van Paulus

Deze activiteit is niet door gegaan in verband met te weinig belangstelling. Het idee was om na de musical “met de groeten van Paulus” een aantal keren bij elkaar te komen en samen een brief van Paulus te lezen.

Na het zomerreces kwam Vorming en Toerusting met een nieuw programma. In dit verslagjaar 2011 waren de onderdelen hiervan:

Hoe doen we het in de kerk? (28 september 2011)

Ds. Arrie van Veen hield een korte inleiding en vervolgens werden de deelnemers aan het werk gezet om eerst zelf na te denken over wat er zoal in een dienst plaatsvindt, waarom doen we dat en waarom op die plek in de dienst. Het was verhelderend om te ontdekken dat hetgeen je zo gewoon vindt niet de enige manier is. Door ook andere mogelijkheden onder ogen te zien wordt je gedwongen om na te denken over wat je gewend bent. Niet om het direct anders te willen, want soms ga je door de ontmoeting met anderen juist wat je gewend was pas echt waarderen en begrijpen. Er waren 10 deelnemers.

De Koran, wat staat er eigenlijk in? (18 oktober 2011)

Er wordt van alles over de Koran beweerd, maar wat staat er nu werkelijk in? Dat was de kernvraag van de presentatie die Hans Bennebroek verzorgde. Voor een goed begrip gaf hij een overzicht van vorm en inhoud van de Koran. Ook ging hij in op de ontstaansgeschiedenis en op het revolutionaire karakter van de boodschap die Mohammed bracht: opkomen voor de zwakke, voor weduwen en wezen. Niet het zwaard beslist, maar de onderwerping aan God. Het toen alom heersende veelgodendom moet afgezworen en bestreden worden: Er is maar een God! Hier schuurt het ook met de christelijke leer van de Drieenheid.

Na de pauze ontstond er een geanimeerde discussie over vele facetten van Koran en Islam tussen Hans Bennebroek en de 35 deelnemers. Zo lichtte hij toe dat uiteenlopende groeperingen (Al Qaida, PVV/Wilders) die zich beroepen op het zgn. ‘zwaardvers’ uit de Koran om het gewelddadig karakter van de Islam te rechtvaardigen, dan wel te veroordelen, beide maar de helft van de betreffende passage citeren...

Bezoek Abdij Koningsoord bij Oosterbeek (26 november 2011)

Er waren 40 mensen die deelnamen aan het bezoek aan Abdij Koningsoord in Oosterbeek, het enige vrouwenklooster van de Cisterciënzerorde in Nederland. Allereerst namen we deel aan een van de zeven gebedsmomenten die de zusters dagelijks met elkaar hebben in de kerk van de Abdij. Daarna werden we meegenomen naar een andere ruimte waar we volop gelegenheid kregen om vragen te stellen en met zuster Scholastica in gesprek te gaan.

Allerlei facetten kwamen aan de orde: de rol van het bidden, hoe voorziet men in het onderhoud, de organisatie en hoe ziet men de toekomst?
De deelnemers waren enthousiast over deze inspirerende middag, met name ook omdat de zuster zo openhartig sprak over haar leven in de Abdij.

Het Lied van Maria (8 december 2011)

“Voortaan bekijk ik deze afbeeldingen, schilderijen en beeldhouwwerk met andere ogen”: een uitspraak van een van de 20 deelnemers.

Het onderwerp: Het lied van Maria sloot naadloos aan bij de adventstijd waarin deze avond plaatsvond: de verwachting van de komst van Christus. Dit lied, het Magnificat, vinden we alleen in het evangelie van Lucas. Met zijn grote zeggingskracht heeft het vele kunstenaars in muziek en schilderkunst geïnspireerd.

In een multimediale presentatie nam ds. Jan Heine uit Bennekom ons mee. Al kijkend, lezend en luisterend volgden we hoe de verhalen van de Annunciatie, de aankondiging aan Maria, en de Visitatie, het bezoek van Maria aan Elisabeth, weerklank hadden gevonden in de kunst der eeuwen. In schilderijen, beeldhouwwerk, muziek, boekilluminaties op alle mogelijke wijzen. Een magnifieke avond!

Van de beraadsgroep Kerk naar buiten

De beraadsgroep Kerk naar Buiten heeft tot taak en stelt zich ten doel het ontwikkelen en ondersteunen van een missionaire houding van de gehele gemeente waardoor het evangelie – in woord en daad – met enthousiasme en overtuiging zal worden uitgedragen aan rand- en buitenkerkelijken in Renkum en Heelsum.

De beraadsgroep Kerk naar Buiten de volgende activiteiten georganiseerd of mede georganiseerd.

Opendeurdienst 20 maart 2011

Voorganger in deze dienst was Ds. H.Z. Scheltens-Ritzema uit Lunteren met het thema: “IK WIL ZINGEN “. Medewerking werd verleend door de solist Jaap Jan Hunze uit Odijk (bas-bariton) begeleid door de organist Jeroen Mulder en de leiding met de kinderen van de nevendienst. Een geweldigdienst!!! Na afloop van de dienst kon men koffie/thee drinken met hamansoren!

Thema avond 20 april 2011

Deze avond werd gepresenteerd speciaal in het teken van de veertigdagentijd door Hans Bouma dichter, auteur samen met zijn muzikale partner, de pianist Rudolph de Jong. De opkomst was teleurstellend.

Paasontbijt – Paasdienst

Paasmorgen begon met het traditionele paasontbijt. De tafels waren wederom sfeervol aangekleed. Bij het Paasontbijt kunnen de kerkelefoonluisteraars niet aanwezig zijn. Zij ontvangen namens de beraadsgroep Kerk naar Buiten een paasstukje met de liturgie. Dit wordt zeer gewaardeerd. Dat blijkt uit de gesprekken die er dan zijn.

De Paasdienst had als thema: “TUIN VAN LEVEN”.

Ds. A. van Veen leidde de aansluitende morgendienst. Medewerking werd verleend door de trompettist de hr. G. van der Heiden, de leiding met de kinderen van de nevendienst. Het orgel werd bespeeld door Jeroen Mulder. Een mooie dienst.

Omzien naar elkaar in de zomermaanden juni t/m augustus 2011

Er werden stickers gemaakt om tijdens de vakantieperiode onze oudere gemeenteleden vanaf 75 jaar een vakantiegroet te kunnen sturen onder het motto: "OMZIEN NAAR ELKAAR". Is wederom een geslaagde Actie geweest. Er werden 117 stickers uit de bakjes meegenomen. Wij hoopten dan dat ouderen die zich alleen voelden aan hen gedacht werd. Ook werden de vakantiebijbelgidsjes bezorgd bij alle gemeenteleden via de Kerkopbouw

Opendeurdienst 2 oktober 2011

Voorganger in deze dienst was ds. A. van Veen met het thema: "GA NIET ALLEEN"!!! Medewerking werd verleend door het Gospelkoor Rejoice uit Veenendaal. Organist was Jeroen Mulder. Een geweldige dienst. Veel complimenten gehad.

Kerstavonddienst 24 december 2011

Deze dienst begon met een korte samenzang vanaf 21.15 uur. Voorganger was ds. Tj Ferwerda-Scholtens uit Ede met het thema: "De Wereld Wacht". Medewerking werd verleend door het Chr. Gemengd Koor "Con Amore" uit Bennekom o.l.v. Tineke van Dijk-Diepeveen en trompettist Marlies van Roest en Nico Stunnenberg trombone. Het orgel werd bespeeld door Rien Capelle. Buiten werd het Ere zij God gezongen. Op het kerkplein werd Glühwein en warme chocolademelk geschonken met een sfeervol muziekje op de achtergrond. Ook waren er beschuit met muisjes. Een goede en sfeervolle dienst, jammer dat het koor mindere zangkwaliteit had dan voor twee jaar geleden.

(Met dit verslag beëindigen de leden van de beraadsgroep formeel hun taak. De kerkenraad bezint zich hoe invulling kan worden gegeven aan de taakinhoud van deze beraadsgroep. Het verslag van de beraadsgroep eindigt met:

*Terug kijkend op dit alles zijn wij dankbaar en blij dat wij dit werk mochten doen voor
Onze Grote Opdrachtgever.*

Jaarverslag jeugd en jongeren

In het verslag zijn de jaarverslagen opgenomen van de verschillende groepen. Waaronder de jeugdkerk, de **jeugdcentrale**, de kindernevendienst en de basiscatechese.

In het jaar 2011 zijn de groepen weer actief geweest met de jeugd binnen onze gemeente **De basiscatechese** is een initiatief van de drie kerken en daar is ook leiding actief vanuit de drie kerken. Komend jaar word de leiding van hervormd Heelsum overgenomen door Lianne de Buck. **De kindernevendienst** groep beperkt zich voornamelijk tot de kinderen binnen onze gemeente. Hoewel er ook daar vaak "gasten aanschuiven".

De jeugdkerk verzorgt één keer per twee weken een eigen bijeenkomst in de kelder voor de oudere jeugd van twaalf tot ongeveer achttien jaar.

De jeugdouderling bezoekt nieuw ingekomenen en doet het overige pastorale werk wat er door het jaar heen op haar pad komt. Dat is voornamelijk het bezoeken of op een andere manier aandacht geven aan jongeren die met ziekte of andere problemen kampen. Gelukkig is dit iets wat niet zo vaak voor komt. Verder is natuurlijk vanaf de startzondag de jeugdiaken betrokken bij het werk. De samenwerking is prima van start gegaan. Er zijn al verschillende gezamenlijke activiteiten begonnen. Ook van **de jeugddiaconie** is dit jaar een verslag toegevoegd.

Basiscatechese

De basiscatechese is aangeboden aan kinderen van 8 en 9 jaar [groep A.] en aan kinderen van 10 en 11 jaar [groep B]. Het betrof kinderen die voorkomen in de administraties van de kerken. Het aantal deelnemers kwam uit op ongeveer 25. Voorgaande jaren begon de eerste groep met kinderen in de leeftijd vanaf 7 jaar. Dat is te jong gebleken. Het verschil in leeftijd werd te groot in de eerste groep. Er is nog een afweging gemaakt de 9 jarige naar groep B te schuiven maar dan ontstaat daar hetzelfde probleem. Ook vonden ouders 7 jaar vak te jong om hun kind naar catechese te laten gaan. Met de kinderen zijn de volgende onderwerpen behandeld:

Groep A o.l.v. Eef Lovink (Hervormd Heelsum) en Lida Stunnenberg (Gereformeerde kerk Renkum/Heelsum)

Kennismaking

*Wie doet wat in en om de kerk, aangevuld met een fotospel. Kinderen moesten uit de 3 kerken foto's herkennen van o.a preekstoel, orgel paaskaars etc.

*Bidden/Het onze vader/ de zegen

*Feestdagen in de kerk/ het Heilig avondmaal

*Het kerkelijk jaar / kleuren in de kerk

Groep B o.l.v. Elly van Schaick (Hervormd Renkum)

*Bidden; hoe, wat en waarom?

*Gebeden tijdens de kerkdienst

*Het Onze Vader

*Bidden n.a.v. het Onze Vader. De zegen.

Het waren twee leuke groepen met enthousiaste kinderen. Door de inhoud in verschillende vormen aan te bieden was er voldoende afwisseling en variatie.

Jeugddiaconie 2011

In september is in overleg met de jeugdouderling besloten, dat alle leden van de jeugdwijk op hun verjaardag een verjaardagskaart krijgen. Dit om op een leuke manier de band met de kerk te behouden, door te laten zien dat de jeugd bij de kerk hoort.

In oktober is, in samenwerking met de jeugd ouderling, gestart met het oprichten van een facebook pagina. Facebook is het sociale netwerk waar de meeste jongeren gebruik van maken. Met deze facebook pagina hopen we directer met de jongeren te kunnen communiceren. Op deze facebook pagina plaatsen we berichten over o.a. Jeugdkerk + en aankomende acties. Ook foto's die tijdens de acties genomen zijn, zijn hierop te bewonderen. Alleen leden van de jeugdwijk kunnen hier lid van worden.

Begin december heeft de jeugd meegeholpen met de actie Schoenendoos. Op een vrijdagavond zijn we naar Dodewaard gegaan, om in het distributie punt mee te helpen schoenendozen te controleren. In deze schoenendozen komen nuttige artikelen en enkele leuke artikelen. Na de controle van de schoenendozen worden ze gesorteerd en verscheept naar Siërra Leone en Moldavië. Helaas was de opkomst wat laag, toch waren er 2 jongeren die heel veel werk verzet hebben.

Midden december was er de grote kerstkaarten actie. Het doel van deze kerstkaarten actie was; De jongeren bewust maken dat er mensen zijn die eenzaam, ziek of verdrietig zijn tijdens de gezellige kerstdagen. Tevens de jongeren laten merken dat het erg makkelijk is om deze mensen een hart onder de riem te steken. Op woensdagavond 7 december, tijdens een clubavond van de Jeugdcentrale, hebben 14 jongeren kerstkaarten gemaakt. Op zondagmiddag 11 december hebben 20 jongeren kerstkaarten gemaakt. In totaal zijn ca. 80 prachtige kerstkaarten gemaakt en door de jongeren zelf rondgebracht.

Op 2^e kerstdag werd het toneelstuk; De verjaardag van de koning opgevoerd. Dit was een samenwerking van de Jeugdcentrale met de beraadsgroep Jeugd en Jongeren. Door de leiding en kookploeg van de jeugdcentrale en de jeugddiaken werd een leuk gezins kerstspel op het toneel gebracht. Ongeveer 50 gemeenteleden hebben van dit toneelstuk genoten.

Jaarverslag Jeugdcentrale 2011

We kunnen tevreden terugkijken op het jaar 2011. We hadden 5 clubs actief met ongeveer 60 clubleden. Sommige kinderen zijn van meer dan één club lid. Er waren zoals elk jaar instuiven georganiseerd, er is gecollecteerd voor Jantje Beton en het hoogtepunt voor alle leden was natuurlijk het clubkamp in Lunteren. Dit jaar is er een nieuwe website in gebruik genomen. Dankzij de leiding, kookploeg, ouders en andere vrijwilligers was het weer een goed clubjaar.

Clubs

De **meisjesclub** (groep 7/8 basisschool) werd door Ruth geleid en bestaat uit ongeveer 8 leden. Ze zijn dol op modeshows en verkleedpartijen. Ook hebben ze een dropping gedaan en zijn ze op bezoek geweest bij de jongensclub. Op woensdag houdt Feije de **13/14 jarigen** bezig. Na de zomervakantie is deze groep vernieuwd en bestaat nu uit ongeveer 7 jongens en 8 meisjes. Deze gezellige groep houdt zich bezig met quizen, filmpjes maken, karaoke, dropping, knutselen etc. Op donderdag is er de **jongensclub** onder leiding van Frank, Robin en Thijs. Ze hebben ongeveer 6 leden en het is een heel gezellig groepje. Ze voetballen, ravotten, x-boxen, enz . Op vrijdag is er de **Kunstkelder** met Esther en Michel. In juni was er geen uitvoering, omdat het bevallingsverlof van Esther eerder inging dan gedacht. Gelukkig konden de kinderen in september de draad weer oppakken en in december waren er 2 uitvoeringen van ‘Hospitaal Abnormaal’. Meer dan 40 kinderen speelden mee. Verder is er nog de **vrijdagavondclub (vanaf 3^e klas voorgezet onderwijs)** o.l.v. Jaap en af en toe bijgestaan door Niels. Deze club bestaat uit 24 leden. De oudste leden ondersteunen Jaap in het organiseren van de clubavonden. De vrijdagavondclub is een actieve club. Ze houden zich bezig met spellen, quizen, modeshows, filmmarathon en discussieavonden. Verder zijn ze naar Appelpop geweest en een weekend naar Ven-Zelderheide (bij Gennip). Ook hadden ze een kerstdiner en hebben ze met z’n allen oud- en nieuw gevierd in de Kelder.

Activiteiten

Dit jaar is er weer gecollecteerd voor **Jantje Beton**. De opbrengst was heel hoog: ongeveer 1545 Euro! We collecteren om de speelkansen te vergroten voor alle kinderen in Nederland. Ter afsluiting was er een **volleybaltoernooi** voor de woensdagavond- en de vrijdagavondclub. Het **kampweekend** in april was weer een hoogtepunt. Zo’n 60 kinderen zijn mee geweest in de leeftijd van 9-18 jaar. Verder was er de leiding en de vertrouwde kookploeg die voor passende versnaperingen zorgde. Dit keer was het een “Achterstevoren” kamp. De leiding had t-shirts aan met hun naam er op, achterstevoren geschreven. Veel activiteiten gingen andersom: geen dropping maar een tocht ergens naar toe vanwaar ze in een geblindeerde auto werden opgehaald, bijvoorbeeld. Het was weer een heel geslaagd kamp. In juni was er een bijzondere **slotinstuif**. Ongeveer 20 kinderen en 5 leiding waren van de partij. We gingen met de bewoners van het Beekdal een fotospeurtocht lopen, gemaakt door Feije. De achterblijvers mochten bowlen met de Wii. Teruggekomen werd er door de kookploeg friet met kroket geserveerd! Een hele feestmiddag voor alle deelnemers. Ook dit jaar was de **instuif van november** een griezeltocht, dit keer in het bos tegenover kasteel Doorwerth. De belangstelling was groot, 54 kinderen gingen mee. Ter afsluiting van het gegriesel had de kookploeg gezorgd voor een lekkere versnapering, waarna we weer op de fiets stapten. **Sinterklaas** heeft ook iedereen weer vereerd met een bezoek. Tot slot hebben leiding/bestuur/kookploeg het **kerstspel** “De verjaardag van de prins” opgevoerd op 2^e kerstdag.

Jeugdkerk 2011.

De jeugdkerk+ groep is afgelopen jaar 13 keer bij elkaar geweest en kent een hele constante groep, die trouw komt. (Tussen de 12 en 8 personen meestal!!)

De onderwerpen variëren van praten over thema's als "Bidden en "Het onze Vader", Fairtrade en "Popmuziek en de Bijbel" tot het uitvoeren van een projectje in het kader van Oikocredit. Elk lid kreeg een startkapitaal van 5 euro en heeft zijn/haar talent gebruikt om hier meer van te maken. Een geslaagde actie, die 300 euro opgebracht heeft!!

De medewerking aan de ZWO-dienst in oktober is vanwege de datum minimaal geweest; viel nl midden in de herfstvakantie en clubweekend waaraan een groot deel vd jeugdkerk+ groep deelnam. De eigen collectes gedurende het seizoen 2010-2011 hebben 182, 28 euro opgebracht en zijn verdeeld tussen Oikocredit en Transworld Radio (project tbv analfabeten in Cambodja) Al met al een boeiend jaar achter de rug, met gelukkig ook een trouwe club aan begeleiders!

Kindernevendienst 2011

Dit jaar hebben we met ca. 10 leidinggevendenden de kindernevendiensten in onze kerk verzorgd. Willemijntje Klein en Miranda Vos hebben voor de zomer afscheid genomen als leiding. Gelukkig is onze groep weer versterkt door Marieke Nijeboer en Ingrid Loeff. Hoewel onze gemeente niet over een hele grote schare kinderen beschikt, konden we (bijna) elke zondag toch de verhalen doorvertellen. Het gemiddelde voor de zondag ligt op ongeveer 5/6 kinderen, met soms grote uitschieters naar boven. Er zijn ook wel eens geen kinderen, vooral in de (zomer)vakantie maar ook door het jaar heen als bijvoorbeeld het kamp van de JC is of als er elders in de dorpen iets bijzonders aan de hand is zoals een kerk-en-schooldienst. We houden daarmee rekening en roosteren dan één in plaats van de gebruikelijke twee leidinggevendenden in.

Bij bijzondere diensten, dat kunnen projectweken zijn, maar ook doopdiensten of anderszins, zijn over het algemeen meer kinderen aanwezig dan in 'gewone' diensten. Vaak hebben een aantal kinderen een taakje: kaarsen aansteken, gedichtje of gebed. Leuk om de kinderen zo te betrekken bij de dienst. Een aandachtspuntje hierbij is dat onze groep bovenbouw leerlingen vrij klein is, daardoor zijn vaak dezelfde kinderen aan de beurt. Gelukkig is de groep daar net onder wat groter, dus over een paar jaar lost dit zich vanzelf op.

De samenwerking met dominee Arrie van Veen, verloopt prima. De dominee denkt veel mee over thema's van de diensten en projecten. We ervaren dit als prettig en inspirerend. Ook is het prettig dat zij de meeste kinderen kent. Het zingen van het Lichtlied voor de kinderen naar hun eigen ruimte gaan, is een mooi en inmiddels vertrouwd gebruik. Even een rustpunt na het gesprekje en voordat ze naar de Sprengzaal rennen.

Wij hebben dit jaar ook weer een veertigdagen-project en een advents-project gedaan. Met de handreikingen van ons blad, Kind op Zondag, en eigen ideeën en in samenwerking met de predikant zijn het weer een aantal goede weken geweest! Vanuit de gemeente krijgen we ook enthousiaste reacties en de kinderen zijn ook betrokken als er wat meer gebeurd dan in "gewone" diensten. Sinds 2009 organiseren we na Pinksteren een zomer project. Hiervoor krijgen de kinderen een speciale uitnodiging thuis. Het zomerproject is helemaal door de leiding en de predikant opgezet en uitgewerkt. Dit jaar was het thema: feest in de kerk. Dat vormde een mooie aanleiding om met de kinderen heel feestelijk bezig te zijn. Erg geslaagd! Aan het eind van het zomerproject zwaaien de achtste groepers af, en worden ze door de jeugdkerk verwelkomd. Fijn om deze overdracht echt letterlijk vorm te geven!

Van het College van Kerkrentmeesters

Het jaar 2011 is voor het College van Kerkrentmeesters een jaar geweest waar met een tevreden gevoel op terug gekeken kan worden. Natuurlijk was daar het afscheid van de

aftredende leden, Nettie Heykamp en Peter van der Mheen. Het door hen verzette werk en de belangrijke bijdragen die zij beiden aan het college hebben gedaan stemmen tot dankbaarheid. Per september 2011 is voor Nettie vervanging gevonden in de persoon van Anja Assen – secretariaat. En Alie Pierik is bereid gevonden de plaats van Peter in te nemen per 1 januari 2012. Het is een fijn gevoel 2012 met een complete bezetting te starten.

Ook dit jaar heeft het College weer regelmatig een beroep kunnen doen op vrijwilligers. Zij hebben veel vrije uren gestoken in het onderhoud van de kerk, de tuin en alles wat daar bij hoort. Ook heel veel andere taken worden door vrijwilligers gedaan. We denken o.a. aan boekhouder, penningmeester, ledenadministrateur, archivaris etc. Wij zijn ons er zeer van bewust dat wanneer alle taken die door vrijwilligers worden gedaan, uitbesteed en dus betaald moeten worden, dit een grote financiële belasting zou zijn. Hiervoor willen wij ook dit jaar onze waardering en dank uitspreken.

Ook in 2011 zijn er lopende zaken waarvan het streven is deze in 2012 te realiseren.

Zo zijn daar:

- De piano. Het door de herfstmarkt ter beschikking gestelde bedrag zal besteed worden aan een piano voor de kerkzaal. Met de hulp van Remco Kusters is er een keuze gemaakt uit een aantal offertes. De volgende stap is een proefopstelling zodat bekeken kan worden of deze keuze voor onze kerk de juiste is. Daarna kan er een beslissing worden genomen.
- Afgelopen jaar heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de technische staat van de klok in de toren. Hierna is het slagwerk stilgezet om verdere beschadiging te voorkomen. Besloten is de klok komend jaar te laten repareren.
- Er is van het dak 20 meter koper gestolen (bliksemafleider). Het gaat hier om 8,5 kg met een totaal bedrag van €65.-. De totale schadepost bedraagt €1.500.-. Eén en ander is met de verzekering geregeld en binnenkort wordt de reparatie uitgevoerd.

Dan zijn er nog de afgeronde zaken, te weten:

- De verhuur van de voormalige pastorie aan het Molenblok. Per 1 juli 2011 is het pand aan het Molenblok voor de duur van 1 jaar verhuurd.
- De actie Kerkbalans is afgesloten met een positief resultaat van €9.000,-.
- De vloer van de Spreng is door Firma Krecting gereinigd en in de was gezet met een mooi resultaat.
- Het dak van de kleine Spreng is gerepareerd.
- Er is onderzoek gedaan naar houtworm in het dakbeschoot. Gebleken is dat er geen reden tot ongerustheid is, zodat besloten is een en ander te laten rusten en op een later tijdstip opnieuw onderzoek te laten doen.
- Het gezamenlijk kerkblad. Gedurende dit afgelopen jaar is een gezamenlijke commissie bezig geweest met het realiseren van een gezamenlijk kerkblad. Per 1 februari 2012 gaat dit er komen. Het gaat Samenklank heten. Voor de vele vrijwilligers die jarenlang hun bijdrage hebben geleverd zal er veel veranderen. Wij vertrouwen erop dat ook dit kerkblad ons snel vertrouwt zal zijn.

Ledenbestand

Overzicht ledenaantal:

Leden:	2000	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Belijdend lid	588	479	464	456	432	425	417
Dooplid	416	282	251	229	211	210	205
Totaal	1004	761	715	685	643	635	622
Overige leden	0	34	33	29	34	29	35

Overzicht mutaties:

	2000	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Geboren				3	2	4	4
Gedoopt	3	6	4	2	3	2	8
Ingekomen uit Geref. Kerk	22	15	27	24	10	12	17
Ingekomen uit andere kerk		2	0	0	0	0	3
Vertrokken of geen lid meer	26	47	63	52	39	17	30
Overleden	18	27	11	8	10	12	9

Uit de landelijke personenstatistiek is verder ontleend de procentuele opbouw van ons ledenbestand:

Samenstelling ledenbestand	In procenten
Kinderen tot en met 9 jaar	3
Jongeren vanaf 10 tot en met 19 jaar	11,1
Jong volwassen vanaf 20 tot en met 29 jaar	6,5
Volwassenen vanaf 30 tot en met 49 jaar	18,7
Volwassenen vanaf 50 tot en met 64 jaar	28
Volwassenen vanaf 65 tot en met 79 jaar	21,9
Ouderen vanaf 80 en ouder	10,8

Nawoord

Alles wat niet besproken is in dit verslag is niet onbelangrijker dan wat wel is opgenomen. Dan hebben we het over het werk van de (overige) beroepskrachten, de koster(s) en de organisten en niet te vergeten het werk van onze preekvoorzienster, mw. E. Ruitenbeek. Niet één zondag ontbrak een predikant. En dan die zorg erom heen, meestal werd voor de dienst toch even de predikant begroet. Je weet maar nooit of je in een noodsituatie een beroep op hem/haar moet doen. En zo'n honderd vrijwilligers, niet bij name genoemd, die het mogelijk maken om KERK te zijn. Wat de toekomst bringe moge, ligt in Gods hand. Maar vooralsnog zijn wij Hem dankbaar dat wij ook in 2011 volop **Zijn Kerk** mochten zijn. In dit jaarverslag werd gerapporteerd van wat is geweest, bent u ook zo benieuwd wat het jaar 2012 gaat brengen?

februari 2012

A.A. Kusters, scriba a.i.

Bijlage:

Impressie van een studieverlof

‘Wek mijn zachtheid weer
Geef mij terug de ogen van een kind
Dat ik zie wat is
En mij toevertrouwe
En het licht niet haat.’

Hoe gaat dat nu, zo’n studieverlof?

Wat zou ze hebben gedaan?

Vragen die u misschien wel bedacht hebt toen ik voor de zomervakantie twee maanden studieverlof heb opgenomen.

Al lang van tevoren had ik het verlangen om de tijd te hebben me echt te kunnen verdiepen in (vooral pastorale) onderwerpen. Niet hap snap even wat lezen, terwijl er eigenlijk nog zoveel andere dingen liggen, maar echt de tijd hebben er helemaal in te duiken.

Ik ben al jaren geïnteresseerd in PRI (= Past Reality Integration; www.prionline.nl) en wilde graag onderzoeken in hoeverre dit gedachtegoed ontwikkeld door Ingeborg Bosch, nuttig zou kunnen zijn voor het pastoraat. Ingeborg Bosch gaat er van uit dat veel mensen hinder ondervinden in hun dagelijkse functioneren van afweer die ze al heel jong hebben ontwikkeld. Deze was toen functioneel, maar wordt in het leven van een volwassene vaak tot een struikelblok. Daarnaast staat er al jaren een boek op de plank waar ik wel eens ingekeken had, omdat er vaak iets over geschreven wordt, maar nooit aan toe kwam om systematisch te bestuderen.

Het is moeilijke materie en een boek wat je niet zomaar even leest. Een echt studieboek dat volle concentratie vraagt. Zo had ik al een lijstje met literatuur, namelijk de vier boeken van Ingeborg Bosch over PRI en het boek van Edwin Friedman ‘Van geslacht op geslacht’; systeemprocessen in kerk en synagoge. Het boek is een inleiding in systematisch denken over pastoraat en leidinggeven binnen een geloofsgemeenschap. Daar omheen had ik nog een aantal boeken op het ‘te bestuderen lijstje’ gezet, waaronder een boek van mijn supervisor tijdens de KPV training, Corja Menken-Bekius: ‘Reflecteren kun je leren’.

Na een paar dagen opruimen en orde te scheppen in de studeerkamer ben ik allereerst naar de Hoogeberkt in Bergeijk (www.hoogeberkt.nl) gegaan voor een 10-daagse retraite. In de stilte heb ik gestudeerd, gemediteerd, gebeden en gewandeld. Orde scheppen in de bovenkamer en een oase voor de ziel, zou je het kunnen noemen. Vervolgens ben ik naar een introductie cursus geweest van PRI en daarna afwisselend thuis en in een vakantiehuisje de rest van mijn literatuurlijstje afgewerkt. Wat vliegt de tijd! De eerder genoemde boeken zijn voor het grootste deel grondig bestudeerd en daar heb ik verslagen van gemaakt, aan een aantal andere boeken die ik ook nog op mijn lijstje had gezet, ben ik niet of nauwelijks toegekomen.

Wat heb ik er nu van meegenomen? Ik geef hieronder een paar citaten uit het uitgebreide verslag dat ik schreef.

‘Hoewel PRI en de theorie van Friedman op het eerste oog erg uit elkaar lijken te liggen; het één is gericht op het individu en het ander op het systeem, komen ze heel dicht bij elkaar in de persoon van de pastor die onderscheiden kan, ingesleten patronen kan wijzigen/omkeren en verantwoordelijkheid neemt voor de rol van geestelijk leider.’

‘Voor wat betreft de betekenis voor de pastorale praktijk gaat het zowel om de persoon van de pastor, als ook om de pastorant in zijn of haar geschiedenis en omgeving. Het herkennen van een stuk familiegeschiedenis, vaste patronen en de invloed van wijzigingen daarin op het hele systeem, is een focus die je als pastor niet altijd als vanzelf inschakelt. Friedmans visie dat juist een pastor daar meer dan enig andere hulpverlener/begeleider zicht op heeft, kan ik volledig onderschrijven. Ik hoop die focus dan ook meer en meer te ontwikkelen in de pastorale praktijk.’

‘In het herkennen van afweer bij een pastorant (PRI) zal de rol van de pastor vooral zijn om deze niet te versterken..... Met de kennis van PRI is de visie op ‘empathisch luisteren’ veranderd. Tegelijkertijd besef ik na deze verdieping in PRI en het volgen van de workshop dat PRI niet direct toepasbaar is in het pastoraat. De kennis kan de pastor helpen, maar om iemand te begeleiden in een PRI proces is de pastor in de pastorale setting niet geschikt.De uitdaging zal zijn om te blijven zoeken naar wat werkelijk is!’

Blijven zoeken naar wat werkelijk is.

De tekst van Huub Oosterhuis die boven deze impressie staat, vormde de rode draad van de studieverlof periode. Niet dat ik dat zelf bedacht had, maar die tekst kwam op verschillende momenten verrassend naar voren. In de vieringen op de Hoogerkerk en in de boeken van Ingeborg Bosch. In het pastoraat zowel als in het ‘leiding geven als voorganger in een gemeente’ wordt je als dominee voortdurend uitgedaagd om geconcentreerd en met een open geest te zien en te ontdekken wat is!

Door het studieverlof ben ik daar weer extra op gericht en toe gemotiveerd.

Ds. Arrie van Veen