



GEREFORMEERDE KERK
VAN
RENKUM EN HEELSUM

scriba: A.A. Kusters

*Industrieweg 1, 6871 KA Renkum
tel. 0317-316303
E-mail: TonKusters@hotmail.com*

Jaarverslag over 2010

Woord vooraf

Voor u ligt het jaarverslag 2010 van de Gereformeerde Kerk van Renkum en Heelsum. Een jaar vol gebeurtenissen die zo goed mogelijk zijn weergegeven in de verslagen van de predikant, colleges en beraadsgroepen. Deze activiteiten vallen onder de directe verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Maar ook zonder bemoeienis van de kerkenraad, laat onze gemeente zich van een bijzondere kant zien. Leden van onze gemeente beklommen de Kilimanjaro in Tanzania en een enthousiaste groep organiseert om het jaar de herfstmarkt. En veel gemeenteleden participeren in plaatselijke of regionale organisaties zoals de Wereldwinkel en Amnesty International of zetten zich in bij de Aktie Schoenendoos of de opvang van daklozen in de regiogemeenten. Wie denkt dat de kerk minder belijdend aan het worden is, moet maar eens goed om zich heen kijken. Niet minder, maar misschien wel anders. Reden om dit verslag te beginnen met een impressie van enkele gebeurtenissen in dit jaar, in chronologische volgorde.

- Eten in de Spreng, het wordt al bijna normaal dat wij op een zaterdagavond in februari elkaar als gemeente ontmoeten om samen de warme maaltijd te nuttigen. Heel gezellig, ook aan de kinderen wordt gedacht. En wat er aan geldmiddelen over is, gaat naar het goede doel.
- In het voorjaar verscheen het boek 'Hoe heette ik ook alweer', geschreven door Karel Beesemer, een joods onderduikertje in de 2^e Wereldoorlog. Het boek speelt zich af in Renkum en Heelsum en geeft een voortreffelijke indruk van die moeilijke tijd. Centraal daarin staat de rol van de heer en mw. van Dijk, groenteboer in de Dorpsstraat en hun dochter Truus Lourens-van Dijk die als pleegmoeder zich ontfermde over het zevenjarige kereltje. Een daad in het geheim, hoewel na verloop van tijd onze gemeenteleden er wel mee bekend waren. Reden genoeg voor de staat Israël om dhr. en mw. van Dijk en hun dochter Truus postuum te eren met de onderscheiding Yad Vashem, een onderscheiding voor niet-joden die met gevaar voor eigen leven joden hebben gered. Deze onderscheiding is eind 2010 aan haar zuster, mw. Rookhuizen, in de synagoge van de Liberale Joodse gemeente te Amsterdam door de Israëliische ambassadeur uitgereikt. Uw scriba had de eer om deze plechtigheid bij te wonen. Het boek is overigens op 29 mei in onze kerk gepresenteerd waarbij wij als kerk een exemplaar mochten ontvangen. Verder bezocht dhr. Beesemer de Jeugdkerk+ en was er een avond van Vorming en Toerusting.

- Van 22 tot 28 juni beklommen 4 gemeenteleden de Kilimanjaro. Met een professionele folder zochten Marion, Grieta, Derk en Jan sponsors voor de bouw van de dokterspost in Mdawi, Tanzania. Meer dan € 13.000 was nodig om dat te realiseren. En zij realiseerden het, zelfs meer dan dat. En het huis is einde van dit verslagjaar al in gebruik genomen. Een prestatie van jewelste, de klim is door iedereen in onze gemeente gevolgd. Zelfs de kerkdienst werd onderbroken door een telefonisch verslag van de klimmers op 5.000 meter hoogte.



Namens de kinderen van Mwadi wordt u grote dank gezegd voor uw steun.

- In dit verslagjaar werd de beamer in gebruik genomen. De aanschafbeslissing had, vooral vanwege de vele technische problemen, heel wat voeten in aarde. Maar het resultaat mag er zijn. Onze predikant maakt er vrijwel altijd gebruik van, maar ook gastpredikanten werken er mee of ze niet anders gewend zijn. En andere activiteiten, zoals de avonden van Vorming en Toerusting, profiteren mee. Wij, als gemeenteleden, zijn er nu zo aan gewend dat liedboeken al niet meer meegenomen worden. En dat alles wordt mede mogelijk gemaakt door een klein maar enthousiast beamerteam dat, geheel op eigen initiatief, gevormd is en wekelijks klaar staat. Hulde aan al degene die deze ingebruikname zo snel succesvol hebben gemaakt.
- Al vroeg in dit jaar startte de voorbereiding voor de herfstmarkt met oproepen in Kerkopbouw om spullen in te leveren en om uw diensten aan te bieden. Een enthousiaste groep leden van onze gemeente (en daarbuiten) presteren het iedere keer weer om de tweejaarlijkse herfstmarkt tot een waar festijn te maken. En het weer en de locatie deden de rest. In de zomer werden al loten verkocht om de prachtige prijzen van het Rad van Avontuur maar niet te missen. En onze bezige bijen maakten kunststukjes en bakten dat het een lieve lust was. De opbrengst was ruim € 8.000 netto voor een nieuwe piano in de kerkzaal en een projecttelevisie voor het zorgcentrum Heidestein. Maar misschien nog belangrijker, ruim 80 vrijwilligers waren in touw om het tot een succes te maken. Ook dat is kerk zijn.
- Bij het doorbladeren van alle afleveringen van Kerkopbouw van 2010 viel het mij op wat voor een prima blad wij hebben. En vrijwel iedere keer staat daarin een stukje van ds. Annemarieke van der Woude, onze predikant voor bijzondere bijstand. Ze schrijft veelal over de kleine gebeurtenissen in het zorgcentrum ONO die haar, maar vast ook u raken.
- Met de Aktie Schoenendoos worden kinderen rond de feestdagen blij gemaakt met (voor ons) gewone artikelen zoals zeep, tandpasta, pennen, potloden en klein speelgoed. Ieder jaar trekken weer leden van onze kerk naar Dodewaard om de schoenendozen in te pakken die naar diverse landen worden getransporteerd om daar kinderen blij te maken. Het zijn de kleine dingen die het doen.

En de kerkenraad, deed die dit jaar niet zoveel bijzonders? Toch wel. In november van dit jaar spraken de drie protestantse kerken ieder voor zich uit dat zij een fusie op redelijk korte termijn willen realiseren. Vele jaren zijn wij met elkaar in gesprek geweest, soms zag het er naar uit dat het niets zou worden. Maar deze historische stap geeft nieuw perspectief, vraagt om nieuw elan om uiteindelijk te komen tot één protestantse gemeente van Renkum en Heelsum.

Jaarverslagen Predikant, Colleges en Beraadsgroepen

Van de Predikant

Over het algemeen raak ik steeds meer thuis in de Gereformeerde kerk van Renkum en Heelsum. Er zijn steeds minder onbekende gezichten voor me zondags in de kerk. Ik ken veel mensen bij name. Dat maakt dat het gevoel van 'de nieuwe' in R&H te zijn, steeds meer verdwijnt. Door de hoeveelheid werk is het belangrijk de structuur in de gaten te houden. Dat is een punt van aandacht! Ook de tijd nemen voor reflectie en studie binnen de werkweek is niet eenvoudig. Dat schiet er nog wel eens bij in.

De eredienst

In de diensten zit veel beweging letterlijk en figuurlijk. Ik kan er voldoende in kwijt en er zijn altijd mensen te vinden om samen gestalte te geven aan de invulling. Dat vind ik prettig. De 6 bijzondere gezamenlijke middagdiensten bieden de mogelijkheid om iets anders te doen dan de gewone eredienst in de morgendiensten. Maar ook in de morgendiensten is er voldoende bijzonders te beleven. Vanwege het aantal diensten dat ik voorga rekening houdend met de 80 % aanstelling zijn er relatief veel bijzondere diensten zoals : de feestdagen, ZWO, Avondmaal, Doop, Kerk- en schooldienst, Kerk naar Buiten, enzovoorts. Ik vind het leuk, maar soms is een 'gewone' dienst zonder toeters en bellen ook aantrekkelijk. Het was fijn dat we afgelopen seizoen ook weer hebben mogen dopen en dat er in de pinksterdienst ook belijdenis werd gedaan!

Pastoraat

Gezien de grootte en hoge gemiddelde leeftijd in onze gemeente, houd ik mij voornamelijk bezig met zogenaamd 'crisispastoraat'. Dat betekent dat ik vooral daar kom waar echt iets aan de hand is, met name bij ernstige ziekte, crisissituaties, rouwpastoraat en overlijden. Dat maakt het werk erg intensief en geeft me het gevoel te weinig aan gewoon 'contact' maken toe te komen. Dat vind ik jammer. De conclusie voor wat betreft het pastoraat is dan ook dat ik met plezier doe wat ik kan, maar soms onvoldaan ben over wat niet lukt.

Kringen/catechese

Vorig seizoen ben ik gestart met een preekvoorbereidingsgroep. We zijn 6 x bij elkaar geweest, afwisselend met een middag- en een avondgroep. De gesprekken waren vaak boeiend. Door praktische redenen is dit in het nieuwe seizoen niet weer opgepakt.



In september is een kring rond de Doornse Catechismus (D.C.) van start gegaan. De vier avonden zijn wegens succes uitgebreid naar zes. Het aantal deelnemers is inmiddels 16. Een grote groep enthousiaste deelnemers.

Naar aanleiding van de enquêteformulieren uit de wijk is er één avond geweest met gemeenteleden die zich meer aan de rand bevinden en daar het gesprek over wilden aangaan. Het was een goed gesprek die avond. Helaas is een tweede avond vanwege de slechte opkomst niet meer gelukt.

We zijn ook begonnen met de maaltijdcatechese. Dat stond al eerder op mijn verlanglijstje maar het is dit najaar gerealiseerd samen met jeugdouderling Lida Stunnenberg-Ros.

Erg leuk om te doen, want zo leer ik de kinderen wat beter kennen.

Een te organiseren activiteit met jongeren blijft op mijn verlanglijstje staan!

Organisatie

Hierbij gaat het vooral over al het vergaderwerk van kerkenraad en (gezamenlijk) moderamen. Deze vormen de overkoepeling van al het werk. We hebben een roerige tijd achter de rug, met o.a. de bijzondere visitatie in het voorjaar. Ik hoop en verwacht dat we in de periode die voor ons ligt goed samen zullen werken aan de opbouw van onze gemeente. De fusiebesprekingen zorgen daarbij voor een spannende factor. Conform eerder gemaakte afspraken, zal ik mij daar zelf echter niet intensief mee bezig houden.

Van de Beraadsgroep Pastoraat

Pastoraat is elkaar ontmoeten en in deze ontmoeting omzien naar elkaar. De ontmoeting is persoonlijk, vanuit een luisterende houding, in alle levenssituaties. Binnen de ontmoeting kan het gesprek gaan over de persoon zelf, zijn directe omgeving, over de gemeente en de wereld, en over de relatie met God. De beraadsgroep Pastoraat bezint zich op de pastorale zorg, schept voorwaarden en organiseert de pastorale zorg in de wijkteams en ondersteunt allen die bij de pastorale zorg betrokken zijn. De organisatie in de wijkteams gaat in samenwerking met het College van Diakenen.

Een overzicht van de vele werkzaamheden:

Verjaardagsochtenden:

De verjaardagsochtenden voor de 70-jarigen en ouder worden bijzonder gewaardeerd en goed bezocht. Deze ochtenden worden verzorgd door de predikant samen met enkele vrijwilligers.

Ouderenbezoekgroep:

De ouderenbezoekgroep heeft vele bezoekjes afgelegd. De groep bestaat uit zestien gemeenteleden die regelmatig een ouder gemeentelid bezoeken die aangegeven heeft, naast het bezoek vanuit het wijkteam, extra bezoek op prijs te stellen.

Wijkwerk:

Het wijkwerk bestond veelal uit het bezoeken van gemeenteleden die aangegeven hebben een bezoek op prijs te stellen. Ook rond geboorte, ziekte en overlijden of andere pastorale problemen worden gemeenteleden uiteraard bezocht. Daarnaast zijn er natuurlijk nog andere manieren om de gemeenteleden uit een wijk met elkaar in contact te brengen. Naast een eventuele wijkavond zijn er het koffiedrinken na de dienst, de koffie-gespreksochtenden en de wijkbrieven. Dit jaar hebben twee wijken samen een "laagdrempelige" wijkavond georganiseerd in de Spreng in het teken van "Calvijn". Ook is "Calvijn" het thema geweest tijdens twee koffie-gespreksochtenden. Bij beide activiteiten is het spel "Factor C" gespeeld. Twee andere wijken hebben het spel "Kaarten op tafel" tijdens hun wijkavond(en) gespeeld.

Voor alle wijkteams en de leden van de ouderenbezoekgroep was er op 25 maart 2010 een avond met als onderwerp "Pastoraat aan dementerenden". Ds. Annemarieke van der Woude heeft deze avond verzorgd. De opkomst was groot en de reacties waren positief.

Het baart ons grote zorgen dat een steeds kleiner wordende groep vrijwilligers het wijkwerk draaiend moet houden.

Project 'Geloof ligt op straat'

Dit seizoen zijn we begonnen met ons te oriënteren op het project "Geloof ligt op straat". In de laatste kerkenraadsvergadering is besloten een werkgroep in te stellen met als doelstelling een bezoekproject op te starten en te begeleiden. Met het bezoekproject willen wij:

1. in gesprek komen met gemeenteleden over wat hen beweegt, wat hen raakt en over wat/hoe zij geloven;
2. peilen wat er aan spiritualiteit en behoefte aan spiritualiteit onder de gemeenteleden leeft;
3. bereiken dat het gesprek een wederkerig karakter heeft;
4. zowel actieve als niet-actieve gemeenteleden toerusten om bezoeker te kunnen zijn;
5. inventariseren wat wij als gemeente kunnen betekenen voor gemeenteleden. De bezochte is vrij om hierop in te gaan;
6. gemeenteleden te informeren over wat er binnen de gemeente leeft en gebeurt.

Jongerenwijk:

Naast de zes reguliere wijken is er ook een Jongerenwijk. De jeugdouderling en de jeugddiaken geven sturing aan deze wijk.

Van het College van Diakenen

Het College van Diakenen heeft tot taak en stelt zich ten doel in navolging van Jezus Christus haar diaconale opdracht te vervullen in kerk en wereld. Zij willen de gemeente helpen en stimuleren bij het volbrengen van haar taak tegenover de naaste en zo samen te werken aan een wereld waar recht en gerechtigheid triomfeert

Het wijkwerk betreft een belangrijk deel van de activiteiten, die zich achter de schermen afspelen. In sommige wijken ontbreekt een wijkouderling hierdoor krijgt de diaken er een pastorale taak bij en wordt daardoor extra belast.

Algemene activiteiten binnen de gemeente

Met Kerst werden de oudere gemeenteleden verrast met een attentie en daarnaast werd aandacht geschonken aan gemeenteleden die daarvoor in aanmerking komen. Zoals gewoonlijk was er ook dit jaar voor de stampotmiddag voor gemeenteleden boven de 70 jaar, in samenwerking met de beide hervormde gemeenten. Er waren die middag 85 personen aanwezig, de belangstelling loopt echter terug.

Het voorjaarsreisje is dit jaar vanwege geringe belangstelling niet doorgegaan. Binnen de diaconie wordt bekeken of een andere opzet een nieuwe impuls kan geven aan deze activiteit.

Ondersteuning voedselbank

Sinds juni 2009 is onze kerk opengesteld voor het uitdelen van voedselpakketten door de voedselbank. De voedselbank Wageningen-Renkum is verantwoordelijk voor de samenstelling en uitreiking, onze diakenen faciliteren deze wekelijkse activiteit. Er is gestart met 29 deelnemers, dit aantal is einde van het jaar opgelopen tot ruim 40.

Specifiek doel collecten

Vanaf januari 2010 zijn wij begonnen om 1 keer per maand voor een specifiek doel te collecteren. De doelen hebben een regionaal karakter hebben, de gemeente wordt van tevoren over het doel middels een stukje in Kerkopbouw geïnformeerd. Hierdoor raakt de gemeente meer betrokken bij het doel waarvoor we collecteren. Gebleken is dat dit tevens ten goede komt aan de opbrengst.

Binnenlands diaconaat

De diaken voor het Binnenlands diaconaat heeft tot taak de gemeente te betrekken bij de diaconale activiteiten buiten de eigen plaatselijke kerk en de samenwerking te bevorderen bij

de gezamenlijke projecten van de plaatselijke diaconieën. Gerealiseerd wordt dit door het geven van informatie in Kerkopbouw over plaatselijke, regionale en landelijke projecten en organisaties.

Binnen het taakgebied Binnenlands diaconaat:

- wordt binnen de Raad van kerken overleg gevoerd, als voorbereiding voor het overleg met de wethouder van de gemeente Renkum;
- wordt de vergadering van de burgerlijke gemeente bijgewoond, m.b.t. samenwerking van gemeente en kerken, vergaderingen over de veranderingen in de ABW (Algemene Bijstandswet) en WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning);
- overleg gevoerd met de gezamenlijke diaconieën over taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van het armoedebeleid van de gemeente Renkum en Viente;
- worden de vergaderingen van Inlia bijgewoond.

De projecten die in vorige jaren gestart zijn, zijn ook dit jaar doorgedaan, zoals

- het maandelijks koken bij Het Kruispunt, de opvang voor dak- en thuislozen in Arnhem;
- de Instap, het project voor pastorale zorg aan (ex)gedetineerden;
- voor Exodus is een vrijwilliger van onze kerk actief;

Het diaconale hulpfonds heeft ook dit jaar hulp gegeven en wel aan 8 adressen en minstens 15



personen. Zo zijn er 4 fietsen, gegeven door gemeenteleden, uitgedeeld aan gezinnen die hiervoor geen middelen hadden en werd financiële ondersteuning gegeven in noodsituaties. Dit project is tot stand gekomen in overleg met de gezamenlijke diaconieën van Renkum en Heesum. Ook de Nederlandse Protestante Bond participeert in dit overleg evenals de Caritas organisaties. De bedragen worden betaald door de gezamenlijke diaconieën.

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

De diaken ZWO (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking) heeft tot taak de gemeente te betrekken bij projecten op het gebied van vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. De taakdiaken ZWO wordt omringd door een groep van geïnteresseerden die zijn/haar activiteiten ondersteunt en mee uitvoert.

Kerkdiensten

Als werkgroep ZWO werd meegewerkt aan de kerkdiensten tijdens werelddiaconaat zondagen en met de zondagen tijdens de veertigdagentijd (Campagne: Een ramp laat je niet los). Ook werd meegewerkt aan de kerkdienst met Pinksteren.

Project "India"

In februari 2010 zijn we gestart met het project "India". Hierin besteden we aandacht aan diverse Kerkinactie-projecten in India. Tijdens de werelddiaconaatdienst in februari en de Pinksterdienst in mei is hier aandacht aan besteed. Daarnaast verschenen regelmatig stukjes in Kerkopbouw over India.

Schrijfactie

De maandelijkse schrijfacties werden weer goed bezocht. Gemiddeld levert dit een 60-tal handtekeningen op per maand. Meestal zijn het acties van Amnesty International. Dit jaar kwam de vraag van een gemeentelid of de acties echt helpen. Dat dit soort acties helpt, blijkt uit het feit dat Amnesty nog steeds regelmatig melding maakt van vrijlating of verlichting van straf. We proberen daarover ook terug te rapporteren in Kerkopbouw. Ook aan de actie paasgroetkaarten hebben we weer meegedaan, 75 kaarten werden ingekocht. Ze werden allemaal meegenomen.

Zendingskalender

Er werden in 2009 88 kalenders verkocht. Dit jaar verliep de betaling weer via de wijkcontactpersonen. Voor de ZWO-groep was dit een enorme vooruitgang. Als ZWO-groep willen we de wijkteams bedanken voor hun hulp bij deze opbrengst en uiteraard de kopers bedanken voor hun steun aan de zending.

Postzegels en prentbriefkaarten

In het portaal onder de kerk kon een ieder zijn zegels en kaarten kwijt. Landelijk brachten de postzegels en kaarten € 37.800,- op. Ook onze gemeente heeft hierin flink bijgedragen. Af en toe werden ook nog oude mobiele telefoons ingeleverd. Indien de mobieltjes nog bruikbaar zijn, worden ze verstuurd naar ontwikkelingslanden en anders worden ze uit elkaar gehaald en krijgt Kerkinactie tot € 4,50 per mobieltje.

Financiën

Twaalf collectes (inclusief Kerstcollecte) waren bestemd voor de ZWO. Hiervan waren er vijf bestemd voor werelddiaconaat en vier waren er bestemd voor de zending. Daarnaast waren er collecten voor ZWO voor onder andere de vredesweek, noodhulp voor overstromingen in Burkina Faso, de beklimming van de Kilimanjaro en een Wilde Ganzen project in Jamaica.

Van de Beraadsgroep Eredienst

Cantorij:

Zolang er nog onduidelijkheid bestaat over het voortbestaan van de cantorij wordt er voor speciale diensten gebruik gemaakt van een gelegenheidscantorij. Gelukkig zijn hiervoor genoeg enthousiaste mensen te vinden en zijn wij blij met Remco Kusters en Feije de Zwart die de begeleiding op zich willen nemen. Het zoeken naar een vaste dirigent gaat door.

Kindernevendienst:

Ook dit jaar is er weer gekozen voor een zomerproject. Het blijkt dat als er een project is meer kinderen naar de nevendienst komen. Het thema was op reis gaan. In de dienst van 11 juni werd afscheid genomen van de oudere kinderen en konden zij alvast kennismaken met de jeugdkerk.

Beamer:



De is in gebruik genomen en het team is erg enthousiast en krijgt door het regelmatig gebruik ook steeds meer ervaring. Door zorgvuldig gebruik in de dienst hoopt de beraadsgroep dat de gemeente eraan gewend raakt.

Evaluatie diensten

Elke vergadering evalueren we de afgelopen diensten.

In februari werd een dienst van Kerk naar Buiten voorbereid door de jongeren van de jeugdkerk+. Het was een mooie dienst met veel zelf verzorgde muziek.

De diensten rond Pasen waren mooie diensten. Bewondering werd uitgesproken over de gelegenheidscantorij, dat in zeer korte tijd mooie liederen had ingestudeerd.

Ook de startzondag was weer een geslaagde zondag, met een heerlijke lunch en met medewerking van jong en oud.

De beraadsgroep heeft besloten om in het vervolg op de laatste zondag van het kerkelijk jaar de overleden gemeenteleden te herdenken met een gedachteniskaars. Deze kaars gaat aan het eind van de dienst mee met de nabestaanden.

Dit jaar viel tweede kerstdag op zondag maar was er geen eredienst gepland. De jeugdcentrale heeft op zondagmorgen het kerstverhaal “vadertje Panov” opgevoerd. De belangstelling was groot.

De beraadsgroep zal zich ook het komende jaar samen met de predikant bezinnen op een verantwoorde en inspirerende eredienst en de toekomst hiervan.

Van de beraadsgroep Vorming en toerusting

De beraadsgroep Vorming en Toerusting stelt zich ten doel:

- a. bezinning op, voorbereiding en uitvoering van het beleid ten aanzien van vorming en toerusting van de plaatselijke Hervormde gemeenten en de Gereformeerde kerk (allen lid van de Protestantse Kerk in Nederland).
- b. Ondersteuning van hen die daarin werkzaam zijn.

De beraadsgroep bestaat primair uit 6 leden. Bij voorkeur vanuit elk der gemeenten 2 vertegenwoordigers, waarvan één van hen ook zitting heeft in de eigen kerkenraad. Eén van de predikanten van de 3 gemeenten is ook lid van de commissie..

Voor elk seizoen wordt een programma samengesteld. Vanuit het programma seizoen 2009-2010 werd in het eerste halfjaar van dit verslagjaar georganiseerd:

Vacare, een meditatieve levenskunst (19 januari 2010)

Aan de hand van het laten zien van foto's en het geven van een toelichting schetste Kick Bras een beeld van Vacare. Vacare is een oudere term voor “vrij zijn voor God”. Het is een levenskunst waarin je leert om te gaan met God die in alles leeft. De opdracht: “probeer een beelddrager van God te zijn” werd meegegeven aan 22 aanwezigen.

U2-Rockdienst in Renkum – Heelsum (31 januari 2010)

250 kerkgangers, een swingende dominee, gekleurd licht en harde rockmuziek: geen alledaagse elementen in een protestantse kerk in Nederland. Het was dan ook geen normale kerkdienst die werd gehouden in de Hervormde Kerk van Renkum. Onder leiding van dominee en U2-fan Jan Andries de Boer uit Broek op Langedijk vond er een rockdienst plaats in het teken van de muziek van de Ierse rockband.

Hoe nu verder (17 februari 2010)

Een goede avond, waarop na een inleiding vooral met elkaar in gesprek werd gegaan en mensen persoonlijke ervaringen uitwisselden. Acht van de twaalf aanwezigen hadden zelf te maken gehad met ernstige verliezen. Vier aanwezigen waren betrokken bij het onderwerp als ambtsdrager of bezoeker van mensen. Het gesprek onderling spitste zich toe op de vraag: “wat

is troosten?” Enkele opmerkingen hierbij; Troosten is niet de ontkenning, maar de bevestiging van het verdriet. Troosten is geen dam opwerpen tegen het verdriet, maar een bedding bieden om het verdriet te laten stromen.

Eindeloos bewustzijn (2 maart 2010)

Met intense aandacht volgden meer dan 200 aanwezigen deze presentatie. Heel vaak werden verslagen van bijna-dood ervaringen afgedaan als te herleiden tot fantasie, psychose of zuurstoftekort. Maar sinds de publicatie van het baanbrekend wetenschappelijk onderzoek van de cardioloog Pim van Lommel blijkt dat ook een andere zienswijze mogelijk is, althans voor degenen die hiervoor willen openstaan.

Bach's veertigdagentijd (18 maart 2010)

Aan de hand van veel muziekfragmenten gaf Jan Hessels Mulder tekst en uitleg over de totstandkoming en diverse uitvoeringen van de cantates van Bach. Ook de Mattheus- en Johannes Passion met hun onderlinge relatie en verschillen kwamen daarbij aan de orde. Jan Hessels Mulder liet de virtuoze scheppingskracht en de intense gevoelsuitdrukking van het werk van Bach 's cantates op indringende wijze op deze avond spreken en 25 toehoorders genoten daar zichtbaar van.

Zelf een (huis)paaskaars maken (31 maart 2010)

Voor het eerst hadden wij een activiteit in gebouw “De Vosheuvel” nabij het “Kerkje op de heuvel”. Een ideale locatie voor een creatieve avond. Op eerste Paasdag wordt in de kerk de nieuwe paaskaars ontstoken. De paaskaars symboliseert daarmee Jezus Christus, die het duister, het kwaad heeft overwonnen. Door 21 aanwezigen werd creatief geknutseld met een resultaat wat gezien mocht worden.

Vanuit het programma voor het seizoen 2010-2011 zijn in de herfst van dit jaar de volgende activiteiten geweest.

Hoe heette ik alweer?

Op een indringende startavond, in de weken rondom de jaarlijkse Airborneherdenking, vertelde Karel Beesemer over zijn ervaringen en belevenissen als Joods onderduikertje in Renkum. Hoewel zelf niet meer gereformeerd, heeft hij nog altijd grote waardering voor gereformeerden en communisten die in de oorlogsjaren uit diepe overtuiging hun leven op spel zetten om vervolgte, joodse medemensen te redden.

Open Doors: Op de bres voor vervolgte christenen

De heer Klaas Muurling vertelde over het werk van de internationale organisatie ‘Open Doors’. Deze organisatie steunt vervolgte christenen door bijbelverstrekking, trainingen en praktische hulp.

Enig Kind

Cabaretier Ruurd Walinga speelde op een zondagmiddag in november zijn cabaretprogramma Enig Kind. Met veel enthousiasme en energie draaide Ruurd zijn programma af over zijn eigen jeugd, opvoeding, ouders en behoeften. Hij speelde zijn show met een enorme knuffel, die Jezus heette en daagde het publiek uit met de vraag: ‘Waartoe zijn wij hier op aarde’.

Kerst, zeg het met bloemen

Ondanks de sneeuw en gladheid melden zich maar liefst 27 deelnemers voor de avond over Liturgisch Bleomschikken. Onder begeleiding van (onze eigen) Inge Wezel-Nijland werd de theorie later op de avond in de praktijk gebracht door het maken van werkstukken.

Van de beraadsgroep Kerk naar buiten

De beraadsgroep Kerk naar Buiten heeft tot taak en stelt zich ten doel het ontwikkelen en ondersteunen van een missionaire houding van de gehele gemeente waardoor het evangelie – in woord en daad – met enthousiasme en overtuiging zal worden uitgedragen aan rand- en buitenkerkelijken in Renkum en Heelsum.

De beraadsgroep Kerk naar Buiten de volgende activiteiten georganiseerd of mede georganiseerd.

Open deurdienst 7 maart 2010

Deze dienst werd georganiseerd door de leiding van de jeugdkerk samen met de jongeren van de jeugdkerk en ds. A. van Veen. Het thema was: “De Kerk Nu”.

Paasdienst 4 april 2010



Paasmorgen begon met het traditionele paasontbijt. De tafels waren wederom sfeervol aangekleed. De Paasdienst had als thema: “Sta op het kan”. Ds. A. van Veen leidde de aansluitende morgendienst.

Medewerking werd verleend door een koperensemble van Heelsums Harmonie, de kindernevendienst, een kind, een ouder en grootouder i.v.m. het kyriëgebed. Organist was Rien Capelle.

Open deurdienst 24 oktober 2010

Voorganger in deze dienst was ds. Tj. Ferwerda-Scholtens uit Ede met het thema: “Vallen en Opstaan”.

Medewerking werd verleend door de Spiritual Singers uit Renkum met aan de piano Marian Hoven. Organist was Rien Capelle. Voor aanvang van de dienst werd gebruik gemaakt van de beamer en tijdens de samenzang met beelden over het zonnelied. Ook mensen uit de omliggende omgeving waren uitgenodigd voor een kopje koffie en voor wie belangstelling had ook voor de dienst.

Kerstavonddienst 24 december 2010

Deze dienst begon met een korte samenzang om 21.15 uur. Voorganger was ds. A. van Veen met het thema: “Laat de wereld het horen”!!!

Medewerking werd verleend door het Oosterbeeks Christelijk Mannenkoor uit Oosterbeek o.l.v. Jacob Dubbeldam. Pianist was Remco Kosters en een koperensemble in de vorm van een kwintet bestaande uit enkele leden van muziekvereniging Eendracht en uit enkele leden van Heelsums Harmonie. Na afloop van de dienst werd buiten glühwein en warme chocolade melk geschonken.

Omzien naar elkaar in de zomermaanden.

Er werden weer stickers gemaakt om tijdens de vakantie periode oudere gemeenteleden van af 75 jaar een vakantiegroet te kunnen sturen onder het motto: “Omzien naar elkaar”.

Jaarverslag jeugd en jongeren

In dit verslag zijn de jaarverslagen opgenomen van verschillende groepen. Waaronder de jeugdkerk, jeugdcentrale, kindernevendienst en de basiscatechese. In het jaar 2010 zijn de groepen weer actief geweest met de jeugd binnen onze gemeente

De **kindernevendienst** groep beperkt zich voornamelijk tot de kinderen binnen onze gemeente. Hoewel er ook daar vaak “gasten aanschuiven”

De jeugdkerk verzorgt één keer per twee weken een eigen bijeenkomst in de kelder voor de oudere jeugd van twaalf tot ongeveer achttien jaar.

De basiscatechese is een initiatief van de drie kerken en daar is ook leiding actief vanuit de drie kerken.

De **jeugdouderling** bezoekt nieuw ingekomenen en doet het overige pastorale werk wat er door het jaar heen op haar pad komt. Dat is voornamelijk het bezoeken of op een andere manier aandacht geven aan jongeren die met ziekte of andere problemen kampen. Gelukkig is dit iets wat sporadisch voor komt.

Kindernevendienst:

Dit jaar hebben we weer met zo'n 12 leidinggevendenden de kindernevendiensten in onze kerk verzorgd. Hoewel onze gemeente niet over een hele grote schare kinderen beschikt, konden we (bijna) elke zondag toch de verhalen doorvertellen. Het gemiddelde voor de zondag ligt op ongeveer 5/6 kinderen, met soms grote uitschieters naar boven. Er zijn ook wel eens geen kinderen, vooral in de (zomer)vakantie maar ook door het jaar heen als bijvoorbeeld het kamp van de JC of het jaarlijkse voetbalkamp en natuurlijk als er elders in de dorpen iets bijzonders aan de hand is zoals een kerk-en-schooldienst.



We zijn blij met het Lichtlied zoals dat nu steeds vaker wordt gezongen in de kerk. Als er een pianist is wordt het altijd gezongen. De kinderen kennen het inmiddels al aardig uit het hoofd.

Wij hebben dit jaar ook weer een veertigdagen-project en een advents-project gedaan. Met de handreikingen van ons blad, Kind op Zondag, en eigen ideeën en in samenwerking met de predikant zijn het weer een aantal goede weken geweest! Vanuit de gemeente krijgen we ook enthousiaste reacties en de kinderen zijn ook betrokken als er wat meer gebeurt dan het “gewone”. Het aantal kinderen is tijdens een project duidelijk groter.

Vandaar dat we ook deze zomer een derde project hebben. Ook komt er weer extra aandacht aan het einde van het schooljaar voor de achtste groepers die deze zomer de oversteek gaan maken naar de Jeugdkerk.

Jaarverslag Jeugdkerk+:

Het was het derde seizoen Jeugdkerk+ in deze opzet, het samengaan van de catechese en de jeugdkerk. De opkomst van de jongeren is nog steeds goed te noemen, met een maximum van 12 jongeren. Er zijn weer diverse thema's behandeld zoals Bidden en “houden van” met de daarbij behorende discussies. De jeugdkerk heeft ook actief mee gedaan aan de startdienst door zang en muziek. Al met al kunnen we terugkijken op een seizoen, waarbij er op diverse zinvolle manieren sprake was van geloofsoverdracht en geloofsbeleving bij de jongeren van de gereformeerde kerk van Renkum - Heelsum.

Basiscatechese:

De basiscatechese is aangeboden aan kinderen van 7, 8 en 9 jaar [groep A.] en aan kinderen van 10 en 11 jaar [groep B]. Het betrof kinderen die voorkomen in de administraties van de kerken.

Het aantal deelnemers kwam uit op 30. Met de kinderen zijn de volgende onderwerpen behandeld:

Groep A

Kennismaking

Wie doet wat in en om de kerk

Bidden

Feestdagen in de kerk

Het kerkelijk jaar / kleuren in de kerk

Groep B

Bidden; hoe, wat en waarom?

Gebeden tijdens de kerkdienst

Het Onze Vader

Bidden n.a.v. het Onze Vader. Wat houdt je tegen om te bidden? Wat kun je daaraan doen? De zegen.

Het waren twee leuke groepen met enthousiaste kinderen. Door de inhoud in verschillende vormen aan te bieden was er voldoende afwisseling en variatie. Wel bleek bij de jongste groep (7,8,9) het leeftijdsverschil duidelijk een rol te spelen. Voor de kinderen uit onze gemeente is in enkele bijeenkomsten in het najaar ingegaan op het Heilig Avondmaal. In de gezamenlijke catechese komt dit niet echt aan de orde omdat in de beide hervormde gemeenten kinderen nog geen toegang hebben tot deze viering.

Van het College van Kerkrentmeesters

De rode draad van 2010 was voor het college van kerkrentmeesters de zorg over het penningmeesterschap. De nieuwe penningmeester Paul van de Meij moest ingewerkt worden en had er zin in. Corrie Koelewijn stond Paul met raad en daad bij. Helaas werd al snel na zijn benoeming duidelijk dat hij ziek was. Dit weerhield hem er niet van om zijn taak uit te voeren. Echter, zijn ziekte schreed voort, en Paul overleed in oktober.

In de zomer van 2010 trad Dick Goedhart af als lid, en hij werd opgevolgd door Kees Vos. Mede door zijn voorspraak bleek Miranda Vos bereid om 2^o penningmeester te worden. Na het overlijden van Paul is zij nu de penningmeester van onze kerk in het college. Ook nu is Corrie behulpzaam bij het inwerken van Miranda.

In het najaar werd besloten om mee te doen aan de landelijke actie Kerkbalans 2011. De voorbereidingen hiervoor startten al in december. Veel werk voor de nieuwe penningmeester. Gezamenlijk zetten we de schouders eronder en lijkt alles nu weer te lopen.

Het college heeft geprobeerd om de gemeente zo min mogelijk last te laten ervaren van de wisselingen. Behalve deze interne activiteiten en wisselingen gingen de normale werkzaamheden door. Ook in 2010 werden we bij het uitvoeren van de kerkrentmeesterlijke taken bijgestaan door vrijwilligers. Fantastisch om te merken dat er altijd weer mensen bereid blijken om werk te verzetten. Ze hoeven en willen niet in de schijnwerpers, ze doen gemotiveerd en bescheiden een klus. Dank en waardering voor deze gemeenteleden is op zijn plaats.

In vogelvlucht willen we nog enkele zaken noemen die aan de orde waren in 2010:

- De beamer werd in februari geplaatst en in gebruik genomen. Het went al aardig en voegt vaak iets toe in de diensten.
- Het pand aan het Molenblok werd niet verkocht, gelukkig wordt het wel verhuurd.

- Na de aanschaf van de AED en training van mensen om de defibrillator te bedienen was het voornemen om een ontruimingsoefening van het kerkgebouw te houden. Dit is in 2010 niet gebeurd.
- Als beheerder van de kerk kreeg het college een verzoek binnen of de kerkzaal gebruikt mocht worden voor de boekuitreiking van Karel Beesemer. Natuurlijk was dat geen enkel probleem, en de uitreiking is een feestelijke gebeurtenis geworden.
- Na een inspectie is het slagwerk van de kerkklok stilgezet. Reparatie ter voorkoming van schade zal begin 2011 plaatsvinden.
- Ons kerkblad wordt sinds een paar jaar volledig vervaardigd door vrijwilligers. Het rommelt een beetje in deze hoek. De copy-er moet vervangen worden, hervormd Renkum maakt ook gebruik van het apparaat, maar heeft bijna geen mankracht om dit rond te krijgen, er is een commissie gevormd die gaat onderzoeken of het uitbrengen van een gezamenlijk kerkblad voor protestant Renkum-Heelsum haalbaar is. In 2011 zullen al deze eindjes bij elkaar komen en worden er besluiten genomen die in ieder geval voortzetting van ons kerknieuws garanderen.

Ledenbestand

In totaal is het ledenaantal dit jaar (maar) met 13 leden teruggelopen tot een aantal van 664 (inclusief gastleden). Er werden in het verslagjaar 4 kinderen geboren en 2 gedoopt. Om de dalende tendens in ons ledental nog duidelijker te maken is in de eerste kolom het jaar 2000 opgenomen. Vergelijking hiermee is het ledenbestand in 11 jaar met 340 leden (=34%) afgenomen.

Overzicht ledenaantal:

Leden:	2000	2006	2007	2008	2009	2010
Belijdend lid	588	479	464	456	432	425
Dooplid	416	282	251	229	211	210
Totaal	1004	761	715	685	643	635
Overige leden	0	34	33	29	34	29

Overzicht mutaties:

	2000	2006	2007	2008	2009	2010
Geboren				3	2	4
Gedoopt	3	6	4	2	3	2
Ingekomen uit Geref. Kerk	22	15	27	24	10	12
Ingekomen uit andere kerk		2	0	0	0	0
Vertrokken of geen lid meer	26	47	63	52	39	17
Overleden	18	27	11	8	10	12

Nawoord

Alles wat niet besproken is in dit verslag is niet onbelangrijker dan wat wel is opgenomen. Dan hebben we het over het werk van de (overige) beroepskrachten, de koster(s) en de organisten en zo'n honderd vrijwilligers die het mogelijk maken om KERK te zijn. Zo ook de redactie van ons kerkblad (en hun helpers) die het presteren zo'n 20 keer per jaar een uitstekend blad te maken, dat met inzet van vele vrijwilligers in eigen beheer wordt gedrukt, gevouwen en verspreid. Het is fantastisch om te horen dat er een rooster nodig is (en zelfs een wachtlijst) voor het (mogen) vouwen van ons kerkblad. Wat de toekomst bringe moge, ligt in Gods hand. Maar vooralsnog zijn wij Hem dankbaar dat wij ook in 2010 volop **Zijn Kerk** mochten zijn.

Maart 2011

A.A. Kusters, scriba